

Prins Prahalad had daar geen zin in.



Want voor hem was er maar één God, Vishnu.



De koning kon dit niet verdagen.



Daarom riep de koning de hulp in van zijn zus.



Holika.



Holika had een ontbrandbaar kleding.



Ze bedacht een plan om haar neef te straffen.







Ze stelde voor om een offer te brengen aan Vishnu door samen op de brandstapel te gaan staan.



Holika zou veilig zijn door haar ontbrandbaar kleeed, maar Prahalad zou verbranden tot as.







Gek genoeg gebeurde het omgekeerde! Prahalad overleefde de vlammen.



En Holika verbrandde tot as.





Hij verscheen in de gedaante van een leeuw.





koning Hiranyakashipu werd verscheurd door zijn klauwen.



En zo werd het volk bevrijd van hun heel strenge koning.



Tijdens het holifeest viert men Vishnu en de terugkeer van de lente. Net zoals Prahalad zich worstelde uit de greep van zijn vader, worstelt de natuur zich ieder jaar uit de greep van de winter.

