

SPOREN VAN PERU

PRE-INCA

200 v.C. – 1200 n.C.

INCA

1200 – 1532

SPAANSE KOLONIE

1532 – 1821

ONAFHANKELIJKHEID

1821

GLOBALISERING

1968 – nu



EEN RIJK VERLEDEN

Honderden jaren voor Christus wonen er al mensen in Peru.

Deze periode wordt de pre-Inca tijd genoemd. Er zijn overblijfselen waaruit blijkt dat dit een heel 'rijke' cultuur is.

Er worden piramides en tempels gebouwd en men gebruikt een ingewikkeld telsysteem.

Dit alles wordt later door de Inca's overgenomen en verfijnd.



Hebben jullie al over de Nazca lijnen gehoord? Dat zijn enorme figuren in het woestijnzand van de kuststreek. Deze lijnen zijn bewaard gebleven omdat het er windstil is en bijna nooit regent. Ze zijn gemaakt tussen 200 vóór en 600 ná Christus door de Nazca indigenas. Niemand weet hoe die lijnen gemaakt zijn en je kan ze enkel vanuit de lucht zien. Bepaalde lijnen vormen figuren van dieren.



PRE-INCA

200 v.C. - 1200 n.C.

INCA

1200 - 1532

SPAANSE KOLONIE

1532 - 1821

ONAFHANKELIJKHEID

1821

GLOBALISERING

1968 - nu



INCA'S EN PATATTEN



Het Incavolk leeft van de 13de tot en met de 16de eeuw in Peru. Ze bouwen steden, zoals Machu Picchu en weten veel over politiek, religie en sterrenkunde. Maar niet iedereen is een Inca, alleen de leden van de keizerlijke familie. De leider van het volk is de Sapa Inca, een afstammeling van de zon, en dus een god. Belangrijke kenmerken van de Incacultuur zijn het Quechua en het aanbidden van Pachamama.



Eén van de belangrijke goden die de Inca's vereren, is de zonnegod, Inti.



WIST JE DAT ...



de Inca's als eerste de aardappel beginnen telen? Het wordt zelfs hun basisvoedsel.



Daarom vinden archeologen in ruïnes veel opslagplaatsen. Hier bewaren de Inca's aardappelen, maar ook cacao, maïs en cocoblaadjes. Ze bouwen terrassen op de bergwanden. Andesboeren passen nu nog steeds terrasbouw toe. Deze landbouwtechniek zorgt ervoor dat zaden en planten niet wegstromen bij hevige regen.



PRE-INCA

200 v.C. - 1200 n.C.

INCA

1200 - 1532

SPAANSE KOLONIE

1532 - 1821

ONAFHANKELIJKHEID

1821

GLOBALISERING

1968 - nu



DIOS, PACHAMAMA EN DE KOSMOS



Nadat Columbus het Amerikaanse continent ontdekt, veroveren de Spanjaarden Peru en brengen het Incarijk ten val. Peru wordt een Spaanse kolonie. De officiële taal is vanaf nu Spaans en het geloof katholiek. De Spanjaarden willen vooral goud en zilver ontginnen om naar Spanje te voeren. De indigenas worden als slaven gebruikt om in de mijnen te gaan werken.



De executie van een Incaleider door de Spanjaarden



Tijdens het Yawar Fiesta of Bloedfeest wordt het einde van de Spaanse verovering gevierd.

Er wordt een condor gevangen en op de rug van een stier vastgebonden. Het gevecht tussen de condor en de stier staat symbool voor de strijd tussen de oorspronkelijke bevolking en de Spaanse veroveraars. Je kan wel raden waarom het Bloedfeest wordt genoemd.

PRE-INCA

200 v.C. - 1200 n.C.

INCA

1200 - 1532

SPAANSE KOLONIE

1532 - 1821

ONAFHANKELIJKHEID

1821

GLOBALISERING

1968 - nu



¡PERÚ LIBRE!

Op 28 juli 1821 wordt Peru onafhankelijk. Spanje is zijn kolonie kwijt. Simón Bolívar wordt de eerste leider van de Peruaanse republiek. Na hem volgen nog vele andere presidenten.

Wie is vandaag de president van Peru?



De Peruanen vieren op 28 en 29 juli de nationale feestdag. Ze herdenken dan hun onafhankelijkheid. Auto's worden versierd en aan elke voorgevel hangt een vlag. Scholen sluiten één tot twee weken. Een kans om naar familie te reizen en samen te feesten. Die dag kan je luisteren naar de toekomstplannen die de president voor het land heeft.



HIMNO NACIONAL DEL PERU



PARA PIANO

VOLKSLIED PERU

Somos libres, séamoslo siempre
Y antes niegue sus luces el sol
Que faltemos al voto solemne
Que la patria al eterno elevó

We zijn vrij, laat het ons altijd zijn
Moge de zon eerder verduisteren
Dan dat we deze eervolle belofte breken
Die het vaderland tot de eeuwigheid heeft verheven

PRE-INCA

200 v.C. – 1200 n.C.

INCA

1200 – 1532

SPAANSE KOLONIE

1532 – 1821

ONAFHANKELIJKHEID

1821

GLOBALISERING

1968 – nu



GLOBALISERING! GLOBALI-WATTE?

De laatste 50 jaar is er veel veranderd. Zowel in Peru als in België. We mailen of chatten met eender wie ter wereld. Op één dag vliegen we naar de andere kant van de wereld. Onze kledij wordt elders geproduceerd en gaat de wereld rond. We horen dezelfde muziek en eten hetzelfde in fastfoodrestaurants. De wereld wordt kleiner, niet echt natuurlijk. We noemen dit globalisering.

glo-ba-li-se-ring:

(de; v) het wereldwijd worden, (synoniem) mondialisering



Je hebt ze misschien al gezien op verjaardagsfeestjes. Piñata's! In Peru zie je ze vaak, maar af en toe ook bij ons. Sla ze stuk en er valt allerlei leuks en lekkers uit.

