



Kijkplaat Kringwinkel



Goedendag! Mijn naam is Jef of Jefke voor de vrienden!

Twintig jaar geleden werd ik klusjesman op een school. Altijd waren er wel kinderen die kwamen kijken wat ik deed. Een fantastische job, maar wel hard werken!

de kringwinkel is een winkel voor IEDEREEN !

Drie jaar geleden kreeg ik de kans om in de Kringwinkel aan de slag te gaan. Ik voel me nu terug nuttig en ik kan doen waar ik goed in ben. Het werk is hier minder zwaar en ik mag mijn eigen tempo bepalen. Ik ben zo blij dat ik terug mensen kan helpen!

Toen ik 45 jaar was, ben ik op doktersvoorschrift moeten stoppen met mijn job als klusjesman. Met spijt in het hart! Ik kreeg last van reuma en kon veel klusjes niet meer aan. Thuis zitten was niets voor mij. Mijn gezondheid ging verder achteruit en zonder inkomen kon ik de doktersbezoeken en medicatie moeilijk betalen.

Eigenlijk ben ik een manusje-van-alles. Ik werk graag achter de kassa of in de winkel, maar het liefst van al klu ik in het magazijn! Dagelijks komen hier heel wat spullen toe. Ik kijk ze na en probeer ze te herstellen.

MISSIE VAN DE KRINGWINKEL:
Door oude spullen te hergebruiken, verkleinen we de afvalberg en dragen we zorg voor de planeet. Ook mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken of zonder diploma krijgen hier een kans. We verkopen leuke spullen aan lage prijzen.

de kringwinkel

WIE KRINGT DIE WINT



Privé is er iets fijns gebeurd: ons eerste kleinkind 'Roosje' werd geboren! Elke maandag zullen mijn vrouw en ik op haar letten. Daar kijk ik enorm naar uit!